

Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες,

Στις 5 Απρίλη του '44, σε αυτήν εδώ την πλατεία, στη συμβολή των οδών Παπαδιαμαντοπούλου, Ξενίας και Μικράς Ασίας στα Ιλίσια εκτελέστηκαν δι' απαγχονισμού πέντε μέλη του ΚΚΕ που ήταν κρατούμενοι στις φυλακές Συγγρού.

Οι πέντε κομμουνιστές, ΕΛΑΣίτες κρεμάστηκαν στα δέντρα της μικρής πλατείας με διαταγή του αρχηγού των Ταγμάτων Ασφαλείας και της Αστυνομίας, ως αντίποινα της εκτέλεσης από ΕΛΑΣίτη, λίγες μέρες νωρίτερα και στο ίδιο σημείο, του λοχαγού των ταγμάτων ασφαλείας Μανωλάκου.

Στη σημερινή μας εκδήλωση τιμάμε τους 5 κομμουνιστές, αγωνιστές που στάθηκαν αλύγιστοι μέχρι την τελευταία στιγμή. Με σεβασμό υποκλινόμαστε σ' αυτά τα παλικάρια και συνολικά σε όσους και όσες έδωσαν τη ζωή τους και αγωνίστηκαν με κάθε τρόπο κατά των εισβολέων κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους, την περίοδο της κατοχής αλλά και στη συνέχεια με το ΔΣΕ.

Οι 5 εκτελεσμένοι κομμουνιστές είναι κομμάτι της ηρωικής ιστορίας του ΚΚΕ, που είναι γεμάτη με αμέτρητα φωτεινά παραδείγματα αγωνιστών, επώνυμων και ανώνυμων μελών και στελεχών του Κόμματος, που έμειναν μέχρι τέλους αταλάντευτοι υπερασπιστές των αξιών και των ιδανικών της πάλης για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, τιμώντας μέχρι τέλους τον τίτλο του μέλους του ΚΚΕ.

Με περηφάνια, λοιπόν, αντικρίζουμε την ιστορία μας, την ηρωική ιστορία του ΚΚΕ, που υπήρξε η ψυχή, ο καθοδηγητής και ο κύριος αμοδότης του ΕΑΜικού αγώνα.

Γιατί μέσα στο Κόμμα, ανδρώθηκε η εμπροσθοφυλακή των εργατών, τις φτωχολογιάς άλλοτε σε συνθήκες σκληρών ταξικών αγώνων, άλλοτε λαϊκής ανάτασης, άλλοτε παρανομίας και χαμηλών ή ανύπαρκτων εκλογικών ποσοστών. Μέσα στο συλλογικά οργανωμένο αγώνα καλλιεργήθηκε ευρύτερα η ολόψυχη αφοσίωση στο λαό, η προθυμία για θυσίες και προσφορά, η πρωτοβουλία δράσης, η ανυποχώρητη περηφάνια, η δίψα για γνώση.

Είμαστε περήφανοι γιατί ό, τι θετικό έζησε ο λαός στο τόπο μας, τα κατέκτησε με σκληρούς αγώνες και σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Το ΚΚΕ έδωσε συνολικά στους λαϊκούς αγώνες και συγκεκριμένα στα χρόνια της κατοχής χιλιάδες από τα καλύτερα παιδιά του. Δημιούργησε πρότυπα αγωνιστικής στάσης ζωής, καλλιέργησε στην πράξη το μαζικό ηρωισμό και επιβεβαιώθηκε ότι μέσα στην εργατική τάξη, στο λαό υπάρχουν ανεξάντλητες δυνάμεις. Επιβεβαιώθηκε ακόμα ότι ο ηρωισμός δεν είναι κάποια υπεράνθρωπη δύναμη σε όσους έτυχε να γεννηθούν ήρωες αλλά είναι η πίστη στο δίκιο, στη δύναμη του λαού, η βαθιά πεποίθηση ότι δεν μπορεί να είναι το μέλλον μας η σαπίλα του καπιταλισμού αλλά η νέα κοινωνία που λαός θα είναι αφέντης του πλούτου που παράγει.

Γνωρίζουμε ότι όσοι πάλεψαν στα πλαίσια του ΕΑΜικού αγώνα και στη συνέχεια, όσοι αντιμετώπισαν στα ίσα μέχρι και το θάνατο, δεν αναζητούσαν τιμές και αναγνώριση. Εμείς όμως έχουμε υποχρέωση να τους τιμάμε. Όχι μόνο με λόγια αλλά κύρια με πράξεις. Γιατί "ο δρόμος μας αρχινά, από 'κει που ο δικός τους τελειώνει". Με τη συνεχή προσπάθεια να ανταποκρινόμαστε σε κάθε φάση και καμπή στο σύγχρονο αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για την εργατική εξουσία, για να βάλει ο λαός μας τη δική του σφραγίδα στις εξελίξεις.

Και οι εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό και επανάπαυση. Ο λαός δεν μπορεί να τις παρακολουθεί παθητικά και να παρακαλά για το μικρότερο κακό. Το βαρέλι δεν έχει πάτο, τα μέτρα που τσακίζουν τους εργαζόμενους και το λαό δεν τελειώνουν εδώ.

Τα αντιλαϊκά μέτρα που συζητιούνται είναι ήδη αποφασισμένα από το καλοκαίρι, από το 3^ο μνημόνιο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και φέρουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή όλων των υπόλοιπων κομμάτων.

Υπέγραψαν τη λήψη νέων μέτρων ύψους πολλών δισεκατομμυρίων που προστίθενται στα παλιά και ανοίγουν το δρόμο για τις επόμενες αντιλαϊκές ανατροπές. Υπέγραψαν την απελευθέρωση των απολύσεων, νέα μείωση μισθών και μεροκάματων, τον περιορισμό και την

απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης, την παράδοση των "κόκκινων" δανείων στα αρπακτικά, τους πλειστηριασμούς για τα σπίτια του λαού. Υπέγραψαν να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να τονώσουν την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, να διαμορφώσουν όρους ανάκαμψης της κερδοφορίας του.

Όσο πλησιάζει η ώρα να κλείσει η «αξιολόγηση» όλα αυτά συγκεκριμενοποιούνται: νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, έμμεση κατάργηση της 15ετίας, κατάργηση του ΕΚΑΣ. Προχωρούν στο έγκλημα στην Ασφάλιση, καταργώντας τον όποιο κοινωνικό της χαρακτήρα, καταργώντας ουσιαστικά το δικαίωμα στη σύνταξη για τις νεότερες γενιές, που σήμερα περιπλανώνται από την ανεργία στην ανασφάλιστη κακοπληρωμένη ελαστική εργασία.

Και ακολουθεί η συνέχεια με νέα άγρια φορολογία πάνω στην ήδη δυσβάσταχτη, με αύξηση των πιο ληστρικών φόρων, όπως του ΦΠΑ που αφορά άμεσα τη λαϊκή κατανάλωση.

Την ίδια στιγμή, φοροαπαλλάσσουν με τροπολογίες βιομήχανους, εφοπλιστές, μεγαλοεπιχειρηματίες.

Κανένας εργαζόμενος να μην ξεγελαστεί από τις μανούβρες, τα χοντροκομμένα ψέματα της κυβέρνησης ότι δήθεν "διαπραγματεύεται για τους αδύνατους". Ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και ξέρουμε τι σημαίνουν οι "κόκκινες γραμμές", η "σκληρή διαπραγμάτευση", τα "δίκαια μέτρα που ελαφρύνουν τους κοινωνικά αδύναμους", και τόσα άλλα ψέματα, λεονταρισμοί και απάτες.

Η υποτιθέμενη σκληρή διαπραγμάτευση δεν αφορά σε τίποτα τα λαϊκά συμφέροντα. Είναι βεβαίως σκληρή, αλλά από τη σκοπιά του κεφαλαίου – όπως ήταν και οι προηγούμενες - ακριβώς γιατί είναι οξύτατοι και πολύ σκληροί οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στα ισχυρά καπιταλιστικά κέντρα και τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς σε σχέση με τη διαχείριση του χρέους συνολικά και όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και την ίδια την πορεία της Ευρωζώνης. Έρχονται στην επιφάνεια, τα διαχειριστικά ζόρια του κεφαλαίου και των κάθε είδους διαχειριστών του συστήματος, στην προοπτική της καπιταλιστικής ανάκαμψης και ανάπτυξης και μάλιστα χωρίς να έχουν ξεπεραστεί τα σημάδια της πρόσφατης κρίσης.

Καλούμε το λαό να προβληματιστεί : Προς όφελος ποιανού γίνεται τελικά η διαπραγμάτευση; Για ποιον νομοθετεί η τωρινή κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες; Τι έχει να περιμένει ο εργάτης, ο αυτοαπασχολούμενος, ο νεολαίος από την αξιολόγηση και τη διαπραγμάτευση; Μήπως την αναπλήρωση των τεράστιων απωλειών σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές που είχε ο λαός μας τα τελευταία χρόνια;

Το ΚΚΕ, απευθύνεται καθαρά στο λαό ότι δεν πρέπει να τον αφορά η πορεία της αξιολόγησης, αλλά πώς θα μπλοκάρει την υλοποίηση της, με βάση τα δικά του συμφέροντα, τις σύγχρονες ανάγκες του.

Όσοι κόπτονται για την πορεία της αξιολόγησης έχουν βάλει πλάτη όλα αυτά τα χρόνια στο τσάκισμα και των τελευταίων δικαιωμάτων του λαού και εμφανίζονται τώρα να κοκορομαχούν και να σηκώνουν τους τόνους και τη σημαία της διαπλοκής που το σύστημα τους δημιουργεί, αποπροσανατολίζοντας από την ουσία Πολύ κακό για το τίποτα όμως... Είναι χαρακτηριστική η ομιλία του πρόεδρου της ΝΔ προχτές στη βουλή που κατήγγειλε την πιστωτική ασφυξία, την υπερφορολόγηση και την αργοπορία στις αποκρατικοποιήσεις, δηλαδή όλα εκείνα τα ζητήματα που καίνε το κεφάλαιο. Αντίστοιχα και τα υπόλοιπα κόμματα έχοντας μόνιμο άγχος τη σωτηρία του κεφαλαίου είναι όλοι έτοιμοι να μπουν σε μια κυβέρνηση για να σώσουν το σάπιο σύστημα που με τόσο θέρμη υπηρετούν ή αν αυτό δεν γίνει, να είναι τουλάχιστον ικανή αντιπολίτευση που θα δράσει ως κυματοθραύστης απέναντι στους λαϊκούς αγώνες.

Ο τσακωμός τους δεν αφορά σε τίποτα τα καθημερινά προβλήματα που βιώνει ο λαός μας αντίθετα αποτυπώνουν τη διαπάλη που υπάρχει στους κόλπους των ιμπεριαλιστικών κέντρων, των διεθνών και εγχώριων μονοπωλιακών ομίλων. Για αυτό άλλωστε υπάρχει βάση συζήτησης και συνεργασίας, ανάμεσα τους και έτσι μετά από τα αντίστοιχα κομπρεμί και αλισβερίσια ΠΑΣΟΚ και ΠΟΤΑΜΙ τελικά τα βρήκαν, Καρατζαφέρης και Μπαλτάκος έφτιαξαν άλλο ένα αντιδραστικό έκτρομα και ο Λεβέντης σαν έτοιμος από καιρό περιμένει να μπει σε όποια κυβέρνηση τον φωνάξουν.

Οι εργαζόμενοι, η λαϊκή οικογένεια που υποφέρουν από τις πολιτικές όλων αυτών των κομμάτων, δεν πρέπει να πέσουν πάλι στην παγίδα, αλλά να τους γυρίσουν την πλάτη, να προβληματιστούν πάνω στην πρόταση του ΚΚΕ και να σκεφτούν ότι υπάρχει και άλλος δρόμος ανάπτυξης της οικονομίας, της κοινωνίας και αυτός δεν αφορά το μακρινό μέλλον αλλά το σήμερα.

Η διαχείριση του συστήματος είναι συνταγή που δοκιμάστηκε και απέτυχε. Ούτε στη Δευτέρα παρουσία δεν μπορούν να συμβιβαστούν οι λαϊκές ανάγκες με την ανταγωνιστικότητα, και την κερδοφορία του κεφαλαίου. Μάλιστα στην έκθεση του ΙΟΒΕ (το ίδρυμα οικονομικών και βιομηχανικών ερευνών) για την ανάπτυξη για το δεύτερο εξάμηνο του 2016, προβλέπεται από τη μία ανάπτυξη από το 0,2 στο 1% του ΑΕΠ ενώ από την άλλη προβλέπει αύξηση της ανεργίας από το 24,9% στο 25,2%.

Είναι χαρακτηριστικό ακόμα, ότι στον ένα χρόνο «κυβέρνησης της αριστεράς», με βάση δικά τους στοιχεία, το 56% των νέων προσλήψεων είναι προσλήψεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ενώ το 70% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα υποχρεώθηκε να συνάψει ατομικές συμβάσεις, μειώνοντας τους μισθούς τους έως και 40%. Παράλληλα 800χιλιάδες εργαζόμενοι δουλεύουν ανασφάλιστοι και μόλις 1 στους 10 ανέργους επιδοτείται με μια μορφή επιδότησης ενώ σχεδόν ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αμείβονται με καθυστέρηση δύο και τριών μηνών.

Επιβεβαιώνεται από κάθε πλευρά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε να βγάλει τη βρώμικη δουλειά – που δεν πρόλαβαν ή δεν μπόρεσαν οι προηγούμενοι – για λογαριασμό του κεφαλαίου και εις βάρος του λαού, αφού φάνηκαν ικανότεροι στη χειραγώγηση της ριζοσπαστικοποίησης του.

Το ΚΚΕ καλεί το λαό να μην κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια και να εμπιστευτεί τη δύναμή του, το δίκιο του. Η καθυστέρηση της κατάθεσης του νόμου – λαιμητόμου για το ασφαλιστικό, οφείλεται και στους αγώνες που αναπτύχθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα, την ακούραστη δράση των ταξικών σωματείων και συνδικάτων στους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές, στο μεγάλο αγώνα των αγροτών σε

όλη τη χώρα, με κορύφωση την επιτυχία της απεργίας στις 4 Φλεβάρη. Η πρόσφατη μεγάλη πορεία αγώνα ενάντια στην ανεργία από την Πάτρα στην Αθήνα ή η νίκη των εργαζομένων στην «Ανακύκλωση» του Ηρακλείου, που μετά από 165 μέρες κινητοποιήσεων επέστρεψαν νικητές στη δουλειά τους, τσακίζουν στην πράξη την αντιδραστική προπαγάνδα που σπέρνει την απογοήτευση ότι με τον αγώνα δε βγαίνει τίποτα και δίνουν πληρωμένη απάντηση σε όλους τους καλοθελητάδες που τους έπιασε ο πόνος γιατί ο κόσμος δεν ξεσηκώνεται, δεν αγωνίζεται. Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη μας όλες τις δυσκολίες, την απογοήτευση και την τρομοκρατία που αντιμετωπίζει ο εργατόκοσμος σήμερα δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της 48ωρης απεργίας, ακόμα κι αν έρθει ο νόμος λαιμητόμος, προς ψήφιση στη βουλή μέσα στη Μεγάλη Βδομάδα, όπως λένε.

Ξέρουμε ότι ο αγώνας του εργαζόμενου λαού δεν είναι μια τουφεκιά στον αέρα, μια κι έξω, χρειάζεται οργανωμένη, αποφασιστική και καλά σχεδιασμένη παρέμβαση πρώτα και κύρια στους κλάδους, στους τόπους δουλειάς, στις εργατογειτονιές. Το Κόμμα μας σε αυτήν την κατεύθυνση δουλεύει, συμβάλλοντας με τη δράση του τόσο στην επιτυχία της 48ωρης απεργίας που έχουμε μπροστά μας, όσο και στην προετοιμασία του λαού να μη σταματήσει ο αγώνας του, ακόμα και αν ψηφίσουν το νόμο έκτρωμα, να μην παραιτηθεί από τις απώλειες που είχε μέσα στα χρόνια της κρίσης, να σηκώσει ανάστημα στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και να βγει στην αντεπίθεση με γνώμονα τα δικά του συμφέροντα, βάζοντας πλώρη για άλλη οικονομία και άλλη εξουσία.

Μαζί με τη πάλη για την επιβίωσή του, κόντρα στην αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται, ο λαός μας, χρειάζεται να δυναμώσει και την πάλη του ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις στην περιοχή. αντιπαλεύοντας οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ είναι και δηλώνει έτοιμη να συμμετέχει. Για την αποχώρηση του ΝΑΤΟ από την περιοχή, από το Αιγαίο, για να κλείσουν όλες οι αμερικανονατοικές βάσεις. Να γίνει υπόθεση των εργατών, του εργαζόμενου λαού το σύνθημα καμιά συμμετοχή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Σημαδεύοντας το πραγματικό ένοχο για τη προσφυγιά, τους ιμπεριαλιστικούς

πολέμους, δηλαδή, το ίδιο το σάπιο το καπιταλιστικό σύστημα που τους γεννά. Δυναμώνοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη και τη διεκδίκηση άμεσων μέτρων ανακούφισης και στήριξης των προσφύγων - μεταναστών, μετακίνησης στις χώρες προορισμού τους ενάντια στις αποφάσεις της ΕΕ. Απομονώνοντας κι αντιμετωπίζοντας τις θέσεις και τη δράση της ΧΑ, που καλούν ο λαός να διαλέξει πλευρά στο ιμπεριαλιστικό μακελειό, να μπλεχτεί σε συμφέροντα ξένα από τα δικά του και ταυτόχρονα να δει για εχθρό τον κυνηγημένο κι όχι το κυνηγό.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες,

Το ΚΚΕ λέει καθαρά ότι σήμερα υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις ώστε οι εργαζόμενοι, όλος ο λαός να ζουν καλύτερα και καλούμε το λαό μας να αναρωτηθεί : Τι είναι αυτό που μας εμποδίζει και παρά την τόσο μεγάλη ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας αντί να καλυτερεύει η ζωή μας, να γίνεται χειρότερη; Τι είναι αυτό που εμποδίζει όλον αυτόν τον πλούτο που καθημερινά δημιουργούν με τα χέρια τους οι εργαζόμενοι να «επενδύεται» σε ένα σύγχρονο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης για όλη τη λαϊκή οικογένεια, σε σχολεία για τα παιδιά του, σε λαϊκές κατοικίες για όλους, σε δουλειές με δικαιώματα και συνολικά σε μια ζωή που να καλύπτει όλες τις σύγχρονες ανάγκες του λαού μας; Όσο το κέρδος κάνει κουμάντο στην οικονομία τόσο μια χούφτα παράσιτα θα επενδύουν τον πλούτο, που παράγεται από τους εργαζόμενους, για να αυγαταίνουν τα κέρδη τους. Και αυτήν την αντίφαση πρέπει να την ανατρέψουμε, οικοδομώντας τη λαϊκή εργατική εξουσία, το σοσιαλισμό- κομμουνισμό.

Το ΚΚΕ σε αυτή τη μάχη δεν υπολογίζει κόπους και θυσίες και σε αυτό θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, λαμβάνοντας υπόψη τους αρνητικούς συσχετισμούς που υπάρχουν αλλά χωρίς να υποτασσόμαστε σε αυτούς.

Το Κόμμα μας, προχωρά αταλάντευτα προς τον εορτασμό των 100 του χρόνων, συμπληρώνοντας μια συγκλονιστική ιστορική διαδρομή αμέτρητων αγώνων, θυσιών και ανεκτίμητης προσφοράς στην εργατική τάξη και το λαό. Αναδείχτηκε σε αναντικατάστατη δύναμη έμπνευσης και οργάνωσης του εργατικού-λαϊκού κινήματος. Αντιμετώπισε σκληρές

δοκιμασίες, έμεινε όρθιο στις αντιξοότητες της ταξικής πάλης και προχωρά. Έχουμε επίγνωση των καθηκόντων μας και της τεράστιας ευθύνης που έχουμε απέναντι στην εργατική τάξη και το λαό μας που υποφέρει. Μελετάμε την ιστορία μας, διδασκόμαστε από αυτή και με τα απαιτούμενα συμπεράσματα προχωράμε αταλάντευτα, «για να γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη».

Έτσι γιορτάζουμε και τιμάμε τα 100 χρόνια του ηρωικού ΚΚΕ!